

Kinderboeken OPST

PROJECT 'OOG VOOR KINDEREN'





Mama wordt een sterretje

Kelli Brouwer – van de Weijden

Mae Estrela/cultuurverspreiding NL, 2018, 32p

Hoe vertel je aan jonge kinderen dat een geliefd persoon gaat sterven? In dit boekje vind je een eerlijk en duidelijk verhaal dat de dood bespreekbaar maakt en kinderen helpt te begrijpen wat er gaat gebeuren.

Leeftijd: van 3 tot 7 jaar



Lieve oma pluis

Dick Bruna

Mercis Publishing, 2017, 25p.

Nijntje is heel verdrietig als oma dood gaat. Ze zet bloemen op het graf omdat oma daar zo van hield.

Leeftijd: van 1 tot 4 jaar



Oma en het kankermonster

Griet De Broeck

MJ üblichshing NV, 2012, 12p.

Griet De Broeck kreeg eind 2009 borstkanker. Haar kleindochter Ada, toen bijna drie, maakte de periode van “ziek zijn” van zeer nabij mee. Haar vele vragen en fantasievolle beleving van het “gevecht van oma tegen de ziekte” maakten die periode voor Griet draaglijk en soms zelfs grappig.

Griet schreef haar verhaal voor Ada voor later – als ze foto’s van de kale oma ziet- zodat zij op een speelse manier leert wat het betekent om met kanker om te gaan. Haar schoondochter zorgde voor de illustraties.

Leeftijd: tot 9 jaar



Mama's borst is ziek

Hanneke De Jager

Den Boer/De Ruiter, 2012, 36p

Een prentenboek voor jonge kinderen met een moeder met borstkanker. In simpele en heldere teksten wordt uitgelegd wat borstkanker is en hoe het behandeltraject eruit ziet. Over een gemeen bobbeltje, chemo, kaal worden en een nepborst. De meest voorkomende fases worden in het boek besproken.

Leeftijd: tot 7 jaar

 <p>Vuur en vlam Geert De Kockere en An Dom Manteau, 2011, 32p.</p>	<p>De drakenman, de drakenvrouw en de drakenkinderen hebben vuur, heel veel vuur, vuur en vlam. En ze spuwen het om het verst. Maar op een avond zit de drakenvrouw plotseling zonder vuur. Wat scheelt er? Wat dooft er haar vuur? Waar is haar vlam? En krijgt ze die ooit nog terug? Vuur en Vlam is een prentenboek over kanker en wat kanker met je doet. Geert De Kockere schreef het in een sobere en poëtische taal naar het waargebeurde verhaal van An Dom, een drakenvrouw met een drakenman en twee drakenkinderen.</p> <p style="text-align: right;">Leeftijd: vanaf 4 jaar</p>
 <p>Het hart van mama Pascale De Snijder Baeckens Books, 2011, 36 p.</p>	<p>Pascale De Snijder kreeg in mei 2006 huidkanker. Gelukkig kende haar verhaal een goede afloop. Met haar 13-jarige zoon kon de auteur over haar ziekte praten, maar ze stelde zich meteen de vraag hoe mama's zo iets moeten uitleggen aan hun kind. Het prentenboek vertelt een interactief verhaal voor kinderen van 5 tot 9 jaar en hun mama.</p> <p style="text-align: right;">Leeftijd: van 5 tot 9 jaar</p>
 <p>Ben je hier of ben je daar (mijn werk- en herinneringsboek) Riet Fiddelaers – Jaspers In de wolven, 2009, 56p.</p>	<p>Dit boek is gemaakt voor jou. Jij hebt iemand verloren om wie je veel geeft of die je goed kende. Het verdriet gaat niet zomaar over en je hebt er ook niet altijd zin in om er over te praten. Soms wil je je gewoon terugtrekken met je verdriet. Dan is het fijn om dit werkboek te hebben. Je kunt je gevoelens er in kwijt, je herinneringen er in vastleggen, er troost in zoeken op de momenten die jou uitkomen. Het is een boek helemaal voor jezelf maar als je dat wilt kun je het ook aan iemand anders laten lezen. Soms is dat gemakkelijker dan er over praten.</p> <p style="text-align: right;">Leeftijd: vanaf 12 jaar</p>

 <p>De tuin van Jonas Birgitte Mercier- Schuermans Nauwelaerts, 2000, 34 p.</p>	<p>Het verhaal gaat over de troostende vriendschap tussen tuinman Fred en Jonas. Aan de hand van een eenvoudige metafoor legt de auteur het verloop van de ziekte en de behandeling met chemotherapie zorgvuldig uit. De hoop op genezing blijft gevrijwaard. Een vragenlijst, naar een oorspronkelijk idee van Paul Jacquet de Haveskercke helpt de jonge lezer om zijn gevoelens uit te drukken.</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: van 4 tot 12 jaar</p>
 <p>Mama is heel ziek Moore-Mallinos Veldboeket Lektuur Uitgeverij, 2009, 32 p.</p>	<p>Leven met het feit dat mama kanker heeft is een verschrikkelijke gebeurtenis voor Tibo. De ziekte brengt veel veranderingen mee in het gezin en Tibo blijft in alle drukte alleen met een heleboel vragen achter. Dit boek tracht een antwoord te geven op een aantal vragen van kinderen wanneer bij één van de ouders kanker is vastgesteld. Er wordt uitgelegd wat chemotherapie inhoudt en welke veranderingen er kunnen opduiken binnen de normale dagelijkse activiteiten. Mama wordt al snel weer beter, maar er wordt meegegeven dat mama altijd opnieuw erg ziek kan worden.</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: tot 6 jaar</p>
 <p>Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen Helle Motzfeld VOKK, 1995, 39p.</p>	<p>Prentenboek waarin uitgelegd wordt aan een klein kind wat kanker is, en met name hoe chemotherapie werkt en waarom het zo'n zware behandeling is.</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: vanaf 2,5 jaar tot 7 jaar</p>

 <p>Knobbelmonsters en ander gespuis Marleen Mutsaers Thoeris, 2008, 164p.</p>	<p>Knobbelmonsters en ander gespuis is het tweede boek van Marleen Mutsaers over Mara, een vrolijk meisje van elf. Mara heeft het druk met het Halloweenfeest, haar eerste bh, haar vriendje en de cito-toets. Maar Mara heeft haar hoofd er niet altijd bij. Haar moeder was ziek en leek weer beter. Maar het knobbelmonster is terug. Dat is slecht nieuws. Mara bereidt een verrassing voor haar moeder voor ... iets kapot gaafs.</p> <p>Leeftijd: vanaf 9 jaar</p>
 <p>Radio Robbie en zijn jacht op de slechte kankercellen Naafs-Wilstra V OKK, 1998, 49 p.</p>	<p>Radio-Robbie legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van tekeningen uit wat kanker is, wat er gebeurt als je bestraald wordt en waarom je er bijvoorbeeld zo moe van wordt.</p> <p>Leeftijd: vanaf 4 jaar</p>
 <p>Het klokhuisboek over kanker Fiona Rempt Pimento, 2010, 96 p.</p>	<p>Voor kinderen én hun ouders die te maken krijgen met kanker en er meer over willen weten. Naast informatie over kanker (wat is kanker precies? Wat gebeurt er in je lichaam? Wat kun je ertegen doen?) vindt u er ook reacties en ervaringen van kinderen en interessante weetjes en tips.</p> <p>Leeftijd: vanaf 9 jaar</p>
 <p>Een regenboog in de woestijn Klarine Sikkema – Wiersema & Bert Wiersema Sestra, 2014, 160 p.</p>	<p>Klarine Sikkema is 26 als er borstkanker bij haar ontdekt wordt. Haar kinderen zijn dan 1, 3 en 5 jaar. Klarine komt onmiddellijk terecht in een achtbaan van agressieve ziekenhuisbehandelingen. Zij en haar man Johan moeten antwoorden vinden op vragen waar ze nooit eerder over na hoefden te denken: hoe moeten we dit de kinderen vertellen, hoe houden we ons gezin draaiend, wat doen we met de tijd die we nog hebben?</p> <p>Praktische tips voor ouders en grootouders met jonge (klein)kinderen</p>



Vaarwel – mijn boekje vol herinneringen

Nathalie Slosse

Van Halewyck, 2017, 48 p.

Wanneer een geliefd iemand doodgaat, blijft een grote leegte achter. Herinneringen zorgen ervoor dat die persoon een beetje verder leeft in je hart. Dit invulboekje helpt jouw kind om die herinneringen te verzamelen. Zo ontstaat een tastbaar aandenken om vandaag en in de toekomst te koesteren.

Leeftijd: van 3 tot 12 jaar



Grote boom is ziek

Nathalie Slosse

Uitgeverij Abimo, 2009, 40p.

Prentenboek dat de jongste kinderen laat kennismaken met een lotgenootje, wanneer iemand in hun omgeving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte.

Leeftijd: vanaf 4 jaar



Toverdruppels

Nathalie Slosse

Uitgeverij Abimo, 2012, 40p.

“Snuiter is verdrietig, want zijn vriend Grote Boom is ziek. Als hij begint te huilen, verschijnt de Tranenfee. Zij vangt zijn tranen op in een flesje. In haar tas zitten nog meer flesjes, voor de andere dieren in het bos. Want als je huilt omdat je van binnen pijn hebt, komen er toverdruppels. En daar kan de Tranenfee iets heel bijzonders mee. Maar alvorens Snuiter dát ontdekt, heeft hij veel vriendjes een zachte schouder geboden om op uit te huilen. Want met een vriend in de buurt, luchten tranen op en is er daarna weer ruimte voor plezier!”

Leeftijd: tot 6 jaar



Gewoon pech, als je moeder borstkanker heeft

Ester Smid

SWP, 2010, 96 p.

Een soort werkboek voor kinderen vanaf acht jaar die een ouder hebben met kanker. Met antwoorden op heel veel vragen, reacties van andere kinderen en plaats om op te schrijven wat het kind zelf meemaakt.

Leeftijd: vanaf 8 jaar



Doodgelukkig ; een verhaal voor kinderen over euthanasie

Eline Tjigtgat
2019, 27p.

Dit boek legt euthanasie op een begrijpelijke manier aan kinderen uit.
Het vertelt het verhaal van Sara en haar opa. Sara's opa is ziek en zal binnenkort sterven. Na lang nadenken kiest hij voor euthanasie.

Leeftijd: 6 tot 12 jaar



De dokter en het leger van Davy

Edward Van de Vendel en Pieter Van Eenoge
Uitgeverij Den Eenhoorn, 2011, 28p.

Davy is ziek. En dus komt de dokter langs. Maar wat hoort de dokter daar in Davy's buik? Gestampt en marcheren en getrompetter? Een prentenboek waarin ziek zijn en beter worden een spannend strijdverhaal blijkt te zijn. Met glorieus einde.

Leeftijd: vanaf 5 jaar



Een bed bij het raam

Sylvia Vanden Heede
Uitgeverij Lannoo, 2007, 40p.

Wat zeg je tegen een kind als je voor altijd afscheid moet nemen van iemand van wie je houdt? Wat zijn de woorden om te vertellen dat een moeder, vader, ... op sterven ligt? Dit thema probeert het boek 'Een bed bij het raam' bespreekbaar te maken.

Leeftijd: vanaf 5 jaar



Overal en ergens

Pimm Van Hest en Sassafra De Bruyn
Clavis Uitgeverij, 2015, 28p.

De mama van Yolanda is overleden. Het ene moment ademde ze nog. Vlak daarna niet meer: Ze was er nog wel, maar toch ook weer niet. Waar kan mama nu zijn? 'Als je me zoekt, lieve schat, dan zul je me vinden,' had mama haar nog gezegd. Dus besluit Yolanda op zoek te gaan. Op zoek naar haar mama. Haar mama die dood is. Tijdens haar zoektocht krijgt ze hulp van alle lieve mensen om zich heen.

Leeftijd: vanaf 5 jaar

 <p>Mama heeft kanker S. Van Mol en A. De Bode, Vlaamse Liga tegen Kanker, i.s.m. De Eenhoorn, 2003, 22p.</p>	<p>De mama van Bram en Lise heeft kanker. Hiermee begint voor hen een verwarrende tijd met heel veel vragen en verdriet, maar toch ook met leuke dingen. Samen met mama en papa slaan ze er zich doorheen.</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: tot 9 jaar</p>
 <p>Kankerklas; vijf pubers, vijf ouders, één ziekte Corien Van Zweden Cargo, 2015, 300p.</p>	<p>Als bij journalist en schrijfster Corien van Zweden borstkanker wordt geconstateerd, zit haar oudste dochter in de brugklas. Al snel blijkt dat deze nieuwe klas een 'kankerklas' is: vijf van de tweeëntwintig leerlingen hebben een ouder met kanker. Een bizarre situatie, die de getroffen ouders en hun kinderen tot lotgenoten maakt. En die ongewild tot vergelijken aanzet. Wat richt kanker in al die gezinnen aan? Hoe gaan de andere ouders met hun ziekte om? Wat verandert er in hun leven? En: wat denken de kinderen – alle vijf aan het begin van hun puberteit – ervan?</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: vanaf 14 jaar</p>
 <p>Grote woorden bij kanker Cindy Verhulst en Katrien Vanhauwaert Acco, 2014, 43p.</p>	<p>Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (klein)kind? Dit boek wil grote woorden als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet kinderachtig. De tekeningen en doe-opdrachten maken alles visueel concreet en toegankelijk voor jong en oud.</p> <p style="text-align: center;">Leeftijd: 4 tot 8 jaar</p>



Een Vader voor altijd
Dolf Verroen
Leopold, 2010, 97p.

Ruben en zijn vrienden zitten in dezelfde klas. Na schooltijd voetballen ze met elkaar.

Ze zien elkaar bijna elke dag. Ze trappen lol en hebben soms ruzie, maar ze laten elkaar nooit in de steek. Na de grote vakantie moeten ze naar een nieuwe school. Ze willen dolgraag weer bij elkaar in de klas komen, maar of dat lukt? Ruben is bang dat hij slechte cijfers krijgt. Tot er iets gebeurt wat veel erger is dan slechte cijfers. Dan blijkt pas hoe fijn het is om goede vrienden te hebben.

Leeftijd: 11 tot 14 jaar



Verder zonder jou
Daan Westerink
Ten Have, 2010, 240p.

Je bent jong en iemand die je lief is, overlijdt. Alles is ineens anders. Mensen in je omgeving weten niet altijd hoe ze met je moeten omgaan. En zelf aangeven wat je nodig hebt is ook niet makkelijk. Hoe ga je dan verder?

'Verder zonder jou' is het eerste boek waarin alleen de jongeren zelf aan het woord komen. Want wie kan beter vertellen hoe het is om zo jong een dierbare te verliezen? Het is een boek voor jongeren die iemand verloren, of weten dat dit gaat gebeuren, maar ook voor ouders, vrienden en familie, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Leeftijd: vanaf 14 jaar



De staart van Vonkje
Sarah White
MSD international, 2011, 10p.

De mama van Vonkje is ziek. Vonkje denk eerst dat hij geen leuke dingen meer zal kunnen doen met zijn mama. Hij ontdekt dat hij wel nog zo veel leuke dingen kan doen.

Leeftijd: tot 8 jaar



Tom Eykenboom, verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het Jessa ziekenhuis (Hasselt), publiceerde een kinderboek over een groep kinderen die een klasgenootje aan kanker verliezen. Het boekje kan helpen om thema's als kanker, afscheid en sterven bij kinderen bespreekbaar te maken. Door de focus op de klascontext, kan het in het bijzonder leerkrachten ondersteunen om hierover in gesprek te gaan. Bij

Kinderboek 'Moemoe. Afscheid van een vriendje.'

interesse kan je de auteur
contacteren: eykenboomtom@gmail.com